

Liedblad voor de morgendienst van 18 augustus in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds Sonnenberg

Zingen: Psalm 122: 1 en 2

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (NB)

1. Mijn *hart is, Heer*, in U gerust.
Uw *lof te zingen* is mijn lust.
Maakt, *harp en luit*, de Heere groot.
Mijn *lied begroet* het morgenrood.
Ik *breng mijn lof*, o *HEER*, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn *psalm weerklinken*,
daar 'k *hemelhoog uw trouw zie*
blinken.

2. Ja, *hoger dan het hemels blauw*
is, *HEER*, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de *hemel met zijn glans verlicht*.
Op *aarde blink' uw heerlijkheid*.
Gord uw geliefden *tot de strijd*.
Ten zege zij uw *hand geheven*,
hoor *mij*, o Heer, wil *antwoord*
geven.

Zingen: Psalm 81: 1 en 12

1^e Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 10

Zingen: Psalm 51: 5 (NB)

5. Schep in *mij*, God, een *hart dat leeft* in 't licht,
geef *mij een vaste geest*, die *diep van binnen*
zonder *onzekerheid U blijft beminnen*,
verwerp *mij niet van voor uw aangezicht*.
Ontneem *mij niet uw heilige Geest*, o God,
laat *in uw heil mijn hart zich nu verblijden*,
en *richt geheel mijn wil op uw gebod*,
dan *zal ik zondaars op uw wegen leiden*.

2^e Schriftlezing: Efeze 4: 17 – 32 / tekst voor preek vers 30

Thema voor preek: Bedroef de Heilige Geest niet!

Kinderlied: OTH 488

Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou en mij.
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,

wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou.

Zingen en collecte: Psalm 119: 3

Zingen: Weerklank 192: 1 en 2

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Zingen: Weerklank 455: 1, 2 en 4

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.