

# Liedblad voor de morgendienst van 17 maart in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds D. Hoolwerf (3<sup>e</sup> lijdenszondag)

**Zingen:** Lied 152: 1, 3 en 4 (Weerklank)



1 Lam Gods, dat zo on-schul-dig,



zo moe-dig en ge - dul - dig,



aan 't schand-lijk kruis-hout lijdt,



ver-dien-den niet mijn zon-den



die strie-men en die won-den?



Ik weet dat Gij on-schul-dig zijt!

3. Dat ik U dankbaar nader,  
o Voorspraak bij de Vader,  
wat is uw liefde groot!  
Gij wilde mij hergeven  
het eeuwig, hemels leven  
en stierf daarom die wrede dood.

4. O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vrezen,  
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!  
Deel mij uw grote vrede,  
deel mij uw hemel mede  
en leid mij eens in 't vaderhuis.

**Zingen:** Psalm 104: 8

**Zingen:** Lied 326: 1, 4 en 5 (Weerklank)

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,  
wil mij vergeven wat ik U misdeed;  
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,  
waar is de bron waaruit ik drinken moet?  
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;  
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,  
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;  
berg m' in uw liefde, Heer, en zegen mij.

**Schriftlezing:** Exodus 6: 5 - 7

**Zingen:** Psalm 80: 4 (NB)

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,  
die, dank zij uw genadegaven,  
gegroeid stond in Egypteland,  
en hem naar Kanaän verplant.  
Daar kwam hij eerst tot volle groei,  
berg na berg dekkend met zijn bloei.

**Schriftlezing:** Mattheus 26: 26 - 30

**Zingen:** Lied 441 (OTH)

1. Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
op de wolken, op de wolken.  
Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
met macht en majesteit.  
(Refrein)

Refrein:

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons, Hij is bij ons.  
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons voor altijd.

2. Hij brengt al zijn kinderen thuis  
op de wolken, op de wolken.  
Hij brengt al zijn kinderen thuis  
met macht en majesteit. (Refrein)

**Zingen:** Psalm 113:3, 114:4, 115:9, 116:7 (OB)

Psalm 117 (NB)

Looft, *alle volken*, looft den HEER,  
roemt, *alle naties*, roemt zijn eer.  
Want *over ons is groot en wijd*  
zijn *gunst en goedertierenheid*,  
voor *eeuwig blijft zijn* trouw bestaan.  
Heft *met ons Halleluja* aan!

Psalm 118: 10

De *HEER is God*, *zijn gunst* verheugde  
ons *oog en hart* met vrolijk licht.  
Nu *worde 't offer* onzer vreugde  
op *zijn altaren* aangericht.  
Gij *zijt mijn* God, U *zal ik* prijzen,  
o *God*, U *roemen* wijd en zijd.  
Laat *aller lof ten hemel* rijzen:  
Gods *liefde duurt in eeuwigheid*

**Zingen:** Lied 211: 1 en 2 (Weerklank)

1. Door al het lijden van de tijden  
wordt naar verlossing toegeleefd.  
De schepping smacht naar uw bevrijden,  
naar 't heil dat U uw kind'ren geeft.  
Wij zuchten mee en zien verlangend  
naar U en uw verschijning uit.  
Reeds hebben wij de Geest ontvangen,  
die 'Kom!' roept, samen met uw bruid.

2. Door U, Heer Jezus, is het leven  
dat nooit meer sterft aan 't licht gebracht.  
Eens zult U ons met eer omgeven,  
deelt U met ons uw troon en macht.  
Is 't Vaderhuis straks onze woning,  
dan zullen wij U zien, o Heer.  
Daar vindt uw liefde haar bekroning  
en brengen wij U eeuwig eer.

**Zingen:** Psalm 23: 3 (NB)

Gij *zalft mijn hoofd* met *d'olie van uw* vrede,  
Gij vult mijn kelk met *gelukzaligheden*.  
Ja, *zaligheid en liefd' en welbehagen*  
*zullen mij volgen al mijn levensdagen*.  
Ik *zal het welkom horen van mijn* koning  
en *jaar aan jaar verblijven in zijn* woning.