

Liedblad voor de morgendienst van 16 juni in de Oosterholthoeve

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds v/d Berg

Zingen: Psalm 150: 1 en 2

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 (LvdK)

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

2. Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'

Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Zingen: Gezang 452: 1 en 2 (LvdK)

1. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust

van die U kennen, neem het lied,

dat U in 't stof een stervling biedt,

een zondaar, die uw voeten kust.

Een zondaar, een verlost', o Heer,

en nu geen zondaar meer.

O, neem het aan!

Gij laat geen bidder staan,

Gij hoort in hemelingen

verloste zondaars zingen.

O, neem het aan!

2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,

ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.

Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,

hoe ver van de_aard, Hij kent mijn hart.

Gods zoon vergeet de broeder niet

die Hij op aarde liet.

Hij is mijn hoop.

Hij wies mij met zijn doop,

Hij geeft mij brood en beker,

'k ben van zijn liefde zeker.

Hij is mijn hoop!

Schriftlezing: Handelingen 10 vers 1- 8 en 24- 32

Tekst: Handelingen 10 v.6b Hij zal u zeggen wat u moet doen

Zingen: Lied 166 (OTH) (Vrede zij U).

1.Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

3.Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

2.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

3.Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Collecte en zingen: Psalm 95: 1 en 3 (Weerklank)

1.Kom, laat ons juichen voor de HEER,
een lofzang zingen, Hem ter eer,
met snarenspeel Hem blij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,
de rots van heil, in psalm en lied.
Wij willen juichend Hem ontmoeten.

3.Kom, knielen wij voor God, die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoor toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volg dan Hem:
zijn hand slechts kan u veilig leiden

Zingen: Lied 364: 1 en 2 (Weerklank)

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2.Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Zingen: Psalm 119: 32 en 37