

Liedblad voor de morgendienst van 16 januari in de Oosterholthoeve

Predikant: M. van Dam

Zingen: Psalm 84: 2 en 3

Zingen: Psalm 134: 1, 2 en 3

Zingen: Psalm 119: 3

Schriftlezing: Lukas 4: 16 – 21 en 31 – 41

Zingen: kinderlied OTH 354 Jezus open mijn oren

Jezus, open mijn oren.
Leer mij uw stem te verstaan.
Leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om uw licht te verspreiden,
uw naam te belijden.
Leer mij uw stem te verstaan.

Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Jezus, ik open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de and'ren
die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.

Zingen: Weerklank psalm 146: 5 en 6

5. 't Is de HEER, die aan de armen
recht verschaft in druk en nood,
die uit liefderijk erbarmen
hongerigen voedt met brood,
die gevangnen vrijheid schenkt
en aan hun ellende denkt.

6. 't Is de HEER, wiens mededogen
blinden schenkt het lieflijk licht,
wie door leed is neergebogen
wordt door Hem weer opgericht.
't Is de HERE, die bemint
elk die Hij oprecht bevindt.

Formulier kerkelijk werker
Vragen aan Amanda Vastenhouw
Handoplegging

Toezingen: OTH 167: 1 en 2 en refrein 2

Zegen haar op de weg die zij moet gaan.
Zegen haar op de plek waar zij zal staan.
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt.
O God, zegen haar alle dagen lang.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maar ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Toespraak kerkenraad

Toezingen: ds. van der Velden
Psalm 90: 9

9. Laat Uw gena hem met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken;
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t'allen tijd.

Zingen: Weerklank lied 56: 1 en 3

1. Laat m' in U blijven, groeien,
bloeien,
o Heiland die de wijnstok bent!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ik ga onder in ellend'.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik werkelijk vruchtbaar zij!

3. Nee, Heer, ik wil van U niet
scheiden,
ik blijf van U, blijf Gij van mij!
Uw liefde moet mij altijd leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar
kruis.