

Liedblad voor de middagdienst van 16 februari in de dorpskerk

Predikant: P. van Duijvenboden

Zingen: Psalm 25: 1 ,8

Zingen: Weerklank 429: 3, 4

3 Geef vre-de, Heer, geef vre - de,
Gij die de vre-de zijt,
die voor ons hebt ge - le - den,
ge - stre-den on - ze strijd,
op - dat wij zou-den le - ven
be - vrijd van angst en pijn,
de men-sen blijd-schap ge - ven
en vre-de-stich-ters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Zingen: Psalm 81: 12

Schriftlezing: Fil. 3:17 – 4:7

Zingen en collecte: Psalm 72: 2, 4

Zingen: Psalm 4: 4

Zingen: Weerklank 357: 1 ,2

1 Ga nu heen in vre - de,
ga en maak het waar,
wat wij hier be - le - den
sa - men met el - kaar,
aan uw da - gelijks le - ven,
uw ge - zin, uw werk.
Wil u daar - aan ge - ven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vre - de,
ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

