

Liedblad voor de morgendienst van 16 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds Joh v Holten (3^e adventszondag)

Zingen: Gezang 25: 1 en 3 (Weerklank)



1 O volk, ver - dwaald, ver - lo - ren,
vrees niet, zie-hier: uw Knecht!
God heeft Hem uit - ver - ko - ren,
zijn Geest op Hem ge - legd.
Hij die de vol - ken richt,
Hij roept niet uit - ge - la - ten,
Hij schreeuwt niet langs de stra - ten -
zijn stem is als het licht.

3. Zo zegt uw God, de Here die aard' en hemel schiep, die mens en dier formeerde en u tot leven riep: Ziehier, Ik heb mijn Knecht al bij de hand genomen, in Hem zal tot u komen mijn liefde en mijn recht.

Zingen: Psalm 146: 1 en 8

Zingen: Psalm 130: 2 (NB)

Zoudt Gij *indachtig* wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou *nog kunnen* leven / in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt *ons vergeven*, / Gij *scheldt de schulden* kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

Schriftlezingen: Matth. 3: 5 – 12 en Luc. 1: 57 – 66

Tekst: Luc. 1: 63



Zingen: Lied 538 (OTH)

Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!
God is liefde, God is...
God is goed.
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet,
zodat de mensen zeggen: God is goed!



Collecte en zingen: Lofzang van Zacharias: 2 en 4

Zingen: Lied 103 (Weerklank)

1 De dag van ver-troos-ting komt haas-tig na - bij.
De God van ver-los-sing blijkt heer-lijk gast-vrij.
Hij no-digt ons, men-sen, te ko-men met spoed,
want ons wach-ten lief-de, ge-loof, hoop en moed.

2.De tijd van ellende gaat spoedig voorbij,
het lot zal Hij wenden en keren het tij.
Hij nodigt ons, mensen, tot zijn heerlijkheid:
rechtvaardige vrede en raad op zijn tijd.

3.De vorst van de vrede, gebaard in een grot
zal harten bevrijdend verbinden met God.
De weg van genade voert ons tot Gods troon.
Wij juichen en zingen tot eer van Gods Zoon.

Zingen: Psalm 84: 3 en 6 (NB)

3.Welzalg *die uit uw* kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn *hart wijst hem de rechte* wegen.
Zij *trekken op van overal*
en, *gaat het* door het *dorre* dal,
dan *valt op* hen een *milde* regen.
Ja, *in het* hart van de woestijn
ontspringt een *heldere* fontein.

6.Want God *onze Heer die* ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal *in genade* ons verhogen.
Zijn *hand onthoudt* het *goede* niet
aan *wie oprecht* Hem *hulde* biedt
en *eerlijk* wandelt voor *zijn* ogen
HEER, *die het* al in handen houdt,
welzalg *die op U* vertrouwt.

