

Liedblad voor de morgendienst van 15 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds J. A v/d Berg (Bediening Heilige Doop en opening winterwerk)

Zingen: Psalm 85: 1 en 3

Zingen: Psalm 87:1, 3 en 4

Zingen: Doop (Sela) ondertussen worden de kinderen binnengebracht

1. In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

(Refrein)

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.(2x) (Refrein)

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.(Refrein)

Zingen: Gezang 334: 1 en 3

1. Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

2. Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is

3. In zijn lichaam ingelijfd:

Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
(Refrein)

Bediening van de doop: Roán Leusink

Hannah Yaël Vahl

Jurre Elias van der Veen

Zingen: Psalm 134:3

Zingen: Kinderlied 394 (OTH)

1. In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over 't heelal.
Er is kracht in Zijn woord,
als de waat'ren bruist Zijn stem,
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

(Refrein)
En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

U regeert!

2. Miljoenen in gereedheid,
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.
Er is kracht in Zijn woord,
als de waat'ren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.
(Refrein)

U regeert in onze harten,
U regeert over het heelal,
U regeert in ons leven,
U regeert overal!

Er is kracht in Zijn woord,
als de wateren bruist Zijn stem,
als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.
(refrein)

Schriftlezingen: Nehemia 2: 10-20 en 1 Korinthe 3: 9-17

Collecte en zingen: Psalm 147: 1 en 7

Zingen: Gezang 321:1, 2 en 3

1. O Vader die uw woning sticht
hoog in het ontoegankelijk licht,
geef onze hand de zekerheid
om in de ontrouw van de tijd
een huis te bouwen dat gewaagt
van uw geduld dat alles draagt.

2. O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedt,
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd,
van het gebouw van liefde_ en recht,
bouwoffer dat aan God behaagt,
wees fundament dat alles draagt.

3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk,
hoe ijdel is ons metselwerk,
hoe pover is het offer dat
wij dragen naar de nieuwe stad,
voeg onze harten thans tesaam,
een heilig huis voor Christus' naam.

Zingen: Psalm 33:5 en 11