

Liedblad voor de morgendienst van 15 maart in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. van Dam

Voorzang: Weerklank 152: 1 en 2

1 Lam Gods, dat zo on-schul-dig,
zo moe-dig en ge - dul - dig,
aan 't schand-lijk kruis-hout lijdt,
ver-dien-den niet mijn zon - den
die strie-men en die won-den?
Ik weet dat Gij on-schul-dig zijt!

2. Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

Zingen: Psalm 62: 1 en 7

Lezen: avondmaalsformulier deel 1

Zingen: Psalm 139: 1 en 14 (Weerklank)

1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewegen,
't ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Schriftlezing: Markus 10: 17 - 31

Kinderlied: OTH 453

1. God zei: Noach bouw een boot,
samen met je zonen.
Maak hem sterk en maak hem groot,
je moet er straks in wonen.
En neem dan heel veel dieren mee,
wanneer de boot gaat varen.
Ik zal ze sturen twee aan twee,
Ik wil hun leven sparen.

Refrein:

3. Ken je dit verhaal,
ken je dit verhaal,
zo wordt het nu al eeuwenlang
verteld in elke taal.
Ken je dit verhaal,
ken je dit verhaal,
lees maar in de Bijbel
want daar staat het allemaal.

5. De aarde werd weer langzaam groen,
de bomen gingen groeien.
Er startte weer een nieuw seizoen
en bloemen gingen bloeien.
Noach liet de dieren gaan,
ze mochten gaan proberen,
om elk weer op z'n eigen plek,
op aarde terug te keren.
(Refrein)

Zingen en collecte: Psalm 19: 5 en 7

Zingen: Psalm 143: 8 en 10

Zingen: Weerklank 421

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

2. De ark was netjes afgebouwd,
de intocht kon beginnen.
De dieren liepen twee aan twee,
de ark van Noach binnen.
Toen deed God de deur op slot
en liet de wolken komen.
De regen viel met bakken neer
en bleef en bleef maar stromen.

4. De wereld werd een oceaan,
waarop de ark bleef drijven.
Slechts de dieren in de ark,
die zouden overblijven.
Maar op een dag was het voorbij,
het water ging verdwijnen.
De wolken schoven weer opzij,
de zon begon te schijnen.

6. Toen zei God: kijk eens omhoog,
zie daar die boog vol kleuren.
Luister Noach, Ik beloof,
dit zal niet meer gebeuren.
Ik zal met jullie nog een keer
de aarde op gaan bouwen.
Ik maak met jou een nieuw begin,
daar mag je op vertrouwen.
(Refrein 2x)

