

Liedblad voor de morgendienst van 15 december in de Oosterholthoeve

Predikant: T.T.J. Pleizier - Doopdienst

Zingen: Weerklank 109: 1 en 3

1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt U zijn ontmoet?
O, 's werelds hoogst verlangen,
U bent mijn hoogste goed.
Wil zelf uw fakkel dragen
ook in mijn duisternis,
opdat wat U behage
mij klaar en zeker is.

3. Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneshijn
wilt U bij mensen wonen,
van hen een broeder zijn.
Met God wilt G' ons verzoenen,
tot God heft G' ons omhoog,
en onder de miljoenen
hebt U ook mij in 't oog.

Zingen: Psalm 105: 1 en 2

Zingen: Psalm 105: 24

Dooplied Sela:

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

*Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.*

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Heilige doop wordt bediend aan:

Sarah Geertje Bosman, Tessa Henrike Brouwer, en Sam de Vente.

Zingen: Psalm 134: 3

Kinderlied: Weerklank 612

Refrein:

Jezus is de goede Herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent. (Refr.)

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet. (Refr.)

Schriftlezingen: Ruth 4: 9 - 22 en Mattheus 1: 1 - 6a (Isaï verwekte David, de koning.)

Zingen: Psalm 89: 3 en 7

Zingen: Psalm 16: 1 en 3 (NB)



1. Be - waar mij, want ik schuil bij U, o God,



Gij zijt mijn Heer, en mijn ge-luk is ze - ker.



Gij maakt be-sten-dig mijn voor-spoe-dig lot,



Gij zijt mijn heil, mijn erf-deel en mijn be - ker.



Gij deelt mij toe zo lief-lij-ke lan-dou-wen



dat mijn hart in mij op-springt bij 't aan-schou-wen.

3. Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart
verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem
gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn
rechterzijde
staat God, mijn HEER, die mij tot
hertoe leidde.

Zingen: Weerklank 479: 1, 2 en 4

1. Zing volop Gods lof
de hemelen rond.
Verblijd u in Hem
een lied in de mond,
gij engelen, machten
voor zijn aangezicht
en zing u te buiten
in 't hemelse licht.

2. Zing volop Gods lof!
Gij aarde in koor
stem in met het lied
dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade,
gij schepping, loof Hem
die u leerde zingen.
Geef liefde uw stem!

4. Zing volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij.
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem!