

Liedblad voor de avonddienst van 13 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: Prop. A.N.J. Scheer

Zingen: Weerklank Lied 431: 1 en 2

1 God is te-ge-n-woor-dig,
God is in ons mid-den,
laat ons diep in 't stof aan - bid - den.
God is in ons mid-den,
laat nu al-les zwij-gen
al-les in ons voor Hem nei - gen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de o-gen ne-der,
ge-ve 't hart Hem we-der.

2. God is tegenwoordig,
die in 't licht daarboven
dag en nacht de eng'len loven.
Heilig, heilig, heilig,
zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer,
U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

Zingen: Psalm 122: 1 en 2

Zingen: Psalm 135: 3

Schriftlezing: Nehemia 1 en 2

Tekst: Nehemia 2: 17b



Zingen: Weerklank Psalm 102: 7 en 8



7 Slaan we op Si-ons puin de o - gen,
o, hoe is ons hart be - wo - gen,
hun - kert het naar het her - stel
op uw god - de - lijk be - vel,
op - dat al - le vol - ken spre - ken:
'God is niet van hen ge - we - ken,
God heeft Si - on doen her - bou - wen,
doet zijn glo - rie haar aan - schou - wen.'

8. Ja, God *wendt zich tot het* klagen
van wie *Hem om bijstand* vragen,
heeft hun *bidden niet* veracht.
Zeg het *aan het nageslacht*.
Laat het *worden opgeschreven*,
zodat *zij, die later* leven,
lezen *van zijn gunstbewijzen*
en de *eeuwen door Hem* prijzen.

Zingen: Psalm 147: 1 en 6

Zingen: Weerklank Lied 445: 1, 2 en 3

1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur,

zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

