

Liedblad voor de morgendienst van 12 mei in de Oosterholthoeve

Voorganger: dhr. J. Biersteker

Zingen: Psalm 89: 7 en 8

Zingen: Weerklank 288

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Zingen: Psalm 119: 5 en 6 (NB)

5. Diep *in mijn* hart berg *ik uw heilig* woord,
opdat geen zonde *daar kan binnendringen*.

Geprezen zijt Gij, *HEER, aan ieder* oord.

Leid *mij in 't* licht van *uw verordeningen*.

Dan zal *ik* zo dat *iedereen het* hoort
het *hoge* recht van *uw verbond* bezingen.

6. O *God, ik* ben van *harte zeer* verblijd
over de weg van *uw getuigenissen*.

In *uw bevelen ligt mijn* zaligheid,

ik zal mij van *uw wegen* vergewissen.

Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat *mij, o HEER, geen van uw woorden*
missen.

Schriftlezing: Johannes 13 : 1 - 14

Kinderlied: Op Toonhoogte 450

1. In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord
en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.

God sprak zijn woord en de wateren
vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en grasde het vee.

4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Zingen en collecte: Psalm 68 : 1 en 5

Zingen: Weerklank 242

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (NB)

m: Loys Bourgeois 1551

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp van-daan?
Mijn hulp is van mijn HE-RE, die
dit al-les heeft ge-scha-pen. Mijn her-der zal niet sla-pen.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G minor (one flat) and 3/4 time. The melody is simple and hymn-like. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one flat. The second and third staves continue the melody. The fourth staff ends with a double bar line and repeat dots. The tempo/meter is indicated as 'm: Loys Bourgeois 1551'.

2. Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

3. De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.