

Liedblad voor de morgendienst van 12 januari in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds J van Rumpt

Zingen: Psalm 84: 1 en 5 (Weerklank)

4.Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

5.O God, ons schild, wil met ons gaan,
zie uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar uw stad, o Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o HEER.
Ik wil nog liever bij uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnengaan.

Zingen: Weerklank 454: 1, 4 en 5

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4.Ik roep, ik smeeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

5.Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Zingen: Psalm 119: 12 (Weerklank)

Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

Schriftlezing: Marcus 2: 1 - 13



Zingen: Kinderlied OTH 497

(Refrein)

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

1.En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij
(Refrein)

Zingen en collecte: Psalm 25: 2 en 6

Zingen: Psalm 146: 6 en 8

Zingen: Weerklank 11: 1, 3 en 5

1.Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

5.Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!



Liedblad voor de morgendienst van 12 januari in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds J van Rumpt

Zingen: Psalm 84: 1 en 5 (Weerklank)

4.Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

5.O God, ons schild, wil met ons gaan,
zie uw gezalfde gunstig aan.
Wij reizen naar uw stad, o Koning.
Eén dag is in uw huis mij meer
dan duizend zonder U, o HEER.
Ik wil nog liever bij uw woning
alleen maar aan de drempel staan
dan bij de bozen binnengaan.

Zingen: Weerklank 454: 1, 4 en 5

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4.Ik roep, ik smeeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

5.Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Zingen: Psalm 119: 12 (Weerklank)

Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

Schriftlezing: Marcus 2: 1 - 13



Zingen: Kinderlied OTH 497

(Refrein)

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

1.En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij
(Refrein)

Zingen en collecte: Psalm 25: 2 en 6

Zingen: Psalm 146: 6 en 8

Zingen: Weerklank 11: 1, 3 en 5

1.Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

5.Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

