

Liedblad voor de avonddienst van 111 maart in de Dorpskerk (Biddag)

Voorganger: Ds M. van Dam

Zingen: Psalm 123: 1

Zingen: Weerklank Lied 304: 1, 2 en 3



2. Ik geloof in Jezus Christus,
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon.
Die gestorven aan de zonde,
opstond ter rechtvaardiging;
die, ten hemel opgevaren,
alle macht en eer ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft;
en één kerk die 't allen tijde
op de adem van Hem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven
dat in God geborgen is.

Schriftlezing: Lukas 11:1 - 13

Collecte en zingen Psalm 103: 7 en 8

Zingen: Weerklank Lied 487:1, 2, 3 en 4

1.Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

3.Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

2.Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4.Jezus, op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Zingen: Psalm 27: 1a2b, 6 en 7

