

**Liedblad voor de morgendienst van 11 april om 10.30 uur in de Dorpskerk.**

Voorganger: P. J. den Admirant

**Zingen:** Psalm 136: 1 en 3

**Zingen:** Weerklank psalm 23: 1 en 2

1. De HERE wil mijn trouwe herder wezen,  
geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.  
Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,  
aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.  
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,  
leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

2. Zelfs in een dal vol dreigende gevaren  
vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.  
U staat mij bij in liefdevol ontfermen,  
uw stok en staf vertroosten en beschermen.  
Een rijke dis zult U mij toebereiden  
voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

**Zingen:** Psalm 119: 88

**Zingen:** Weerklank lied 559: 1, 2 en 4

1. De herder heeft zich niet vergist,  
De schapen zijn geteld.  
Maar één klein schaapje wordt vermist,  
dat dwaalt nog op het veld.

2. De herder neemt zijn stok en staf  
en zoekt het overal.  
Kwam er een wolf op 't schaapje af,  
of maakte het een val?

4. Hij draagt het op zijn sterke rug  
ver buiten de woestijn.  
Hij brengt het naar de kooi terug,  
daar zal het veilig zijn.

**Schriftlezing:** Johannes 10: 11 - 18  
Hebreeën 13: 8 - 21

**Zingen:** Psalm 80: 1 en 2

**Zingen:** Weerklank lied 478: 1, 2, 5 en 6

1. Zing nu de Heer, stem allen in  
met ons die God lofzingen,  
want Hij deed ons van het begin  
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht  
in 't licht geroepen en bedacht  
met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen 't duister meer  
dan 't licht door God geschapen  
en dwaalden weg van onze Heer  
als redeloze schapen.

Wij hebben dag en nacht verward,  
de nacht geprezen in ons hart  
en onze dag verslapen.

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,  
Gij opgang uit de hoge,  
die onze ziel hebt vrijgekocht,  
dat zij U dienen moge, –  
Gij herder die 't verloor'ne zoekt,  
de hemel heeft ons niet vervloekt:  
God is om ons bewogen.

6. Zing dan de Heer, stem allen in  
met ons die God lof geven:  
Hij schiep ons voor een nieuw begin,  
hoeveel wij ook misdreven.  
Hij riep ons uit de nacht in 't licht  
van zijn genadig aangezicht.  
In Christus is ons leven!

**Zingen:** Psalm 84: 3 en 6