

## Liedblad voor de avonddienst van 11 april om 18:30 in de Dorpskerk.

Predikant: T. T. J. Pleizier.

**Zingen:** Psalm 65: 1

**Zingen:** Psalm 84: 3 en 6

**Zingen:** Weerklank lied 175: 1, 2, 4 en 5

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort.

**Schriftlezing:** 1 Kor. 15: 1 – 20

**Zingen:** Weerklank psalm 71: 8 en 9

8. Ik hoop op U en zal U loven,  
uw recht van dag tot dag  
vermelden met ontzag.  
Uw heil gaat elk begrip te boven.  
Ik kan die grote schatten  
niet tellen of bevatten.

**Zingen:** Psalm 119: 74 en 76

**Zingen:** Weerklank lied 178: 1 en 2

1. Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoort ik en zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven,  
opdat ik zijn licht aanschouw, –  
dit is al waar ik op bouw.

2. Jezus leeft! Hem is het rijk  
over al wat is gegeven.  
En ik zal, aan Hem gelijk,  
eeuwig heersen, eeuwig leven.  
God blijft zijn beloften trouw, –  
dit is al waar ik op bouw.

4. Ten onder ging de sterke dood,  
ten onder in de vloed;  
nu straalt ons in het morgenrood  
zijn toekomst tegemoet.

5. De donk're weg die Hij betrad  
komt uit in 't hemelrijk,  
en wie Hem volgen op dat pad,  
worden aan Hem gelijk.

9. Uw grote daden zal ik prijzen.  
HEER, uw gerechtigheid  
verkondig ik altijd.  
U wilde mij steeds onderwijzen.  
Van jongsaf mocht ik leren  
uw wonderen te eren.