

Liedblad voor de avonddienst van 10 november in de dorpskerk

Voorganger: prop. A.N.J. Scheer

Voorzang: Psalm 97: 1 en 7

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Zingen: Gezang 439: 1 en 2 (Weerklank)

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Schriftlezing: Openbaring 4 - 5: 7

Tekst: Openbaring 5 : 1; 4 - 6a

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Weerklank)

1. HEER, die mij *ziet zoals ik* ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,
Gij *volgt mij waar* ik zit *of* sta.
Wat mij ten *diepste houdt* bewogen,
't ligt alles *open voor* uw ogen.

2. Gij zijt zo *diep vertrouwd met* mij:
wie *weet mijn* wegen *zoals* Gij?
Gij kent mijn *leven* woord voor woord,
Gij *hebt mij voor* ik spreek *gehoord*.
Ja overal, *op al mijn* wegen
en altijd *weer komt* Gij mij *tegen*.

Zingen: Psalm 56: 4 en 6

Zingen: Gezang 489: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)

1 Ik heb de vas-te grond ge - von - den,
waar-in mijn an - ker eeu-wig hecht:
de dood van Chris-tus voor de zon - den,
van eeu-wig - heid als grond ge - legd.
Die grond zal on - ver-wrikt be - staan,
als aar-de en he-mel on - der - gaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noot de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

3. O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus' wonden, –
het oordeel is te niet gedaan!
O Heer, uw bloed roept voor altijd:
barmhartigheid, barmhartigheid!