

Liedblad voor de morgendienst van 10 maart in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds H Westerhout (2^e lijdenszondag)

Zingen: Lied 144: 1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als men-sen-zoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afge-legd.
(Refrein)

Refrein:
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven af-gelegd.
Zijn voor-beeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

2. En in de tuin van de pijn
ver-koos Hij als een lam te zijn,
ver-scheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil ge-schied'.
(Refrein)

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
ver-gaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zon-den dro-eg.
(Refrein)

Zingen: Psalm 117 (NB)

Looft, *alle volken*, looft den HEER,
roemt, *alle naties*, roemt zijn eer.
Want *over ons is groot en wijd*
zijn gunst en goedertierenheid,
voor *eeuwig blijft zijn trouw bestaan.*
Heft *met ons Halleluja* aan!

Zingen: Psalm 40: 4

Schriftlezing: Markus 8: 27- 38

Tekst: Markus 8: 31-33



Zingen: Gezang 177: 1, 6 en 7 (LvdK)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

LvdK Gezang 177

m: J. Crüger 1640

t: C.F. Gellert

v: J. Wit

1. Leer mij, o Heer, uw lij-den recht be-trach-ten,
in de-ze zee ver-zin-ken mijn ge-dach-ten:
o lief-de die, om zon-daars te be-vrij-den,
zo zwaar moest lij-den.

6. Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

7. Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

Zingen: Psalm 118: 11

Zingen: Gezang 182: 1 en 6 (LvdK)

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.