

# Liedblad voor de morgendienst van 1 januari in de Oosterholthoeve

Predikant: ds. G. van den Berg - aanvang 10.00 uur

**Zingen:** Psalm 121: 1, 2 en 4

**Zingen:** Psalm 62: 3 en 4 (Weerklank)

3. Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.  
Voorwaar, Hij is mijn vaste rots,  
van Hem blijf ik mijn heil verwachten.  
Alleen bij Hem is hulp in nood,  
Hij is mijn bucht, zijn macht is groot,  
ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

4. In God is al mijn heil, mijn eer,  
mijn sterke rots is God, de Heer,  
mijn schuilplaats is Hij in het lijden.  
Vertrouw op Hem, o volk, in smart.  
Stort voor Hem uit geheel uw hart.  
God is een toevlucht t' allen tijde.

**Zingen:** Weerklank lied 288: 1, 2 en 3

1. Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

**Schriftlezing:** Romeinen 8: 1 en 28 t/m 39 Tekst: vers 28 - 30

Thema: **2020 - een heel goed jaar!**

**Zingen kinderlied:** OTH 530

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit.

**Zingen en collecte:** Psalm 131: 1 en 4

### Zingen: Weerklank lied 219: 1 en 3



1 Ik kom met haast, roept Je-zus' stem.  
Hij heeft de dood ver-sla-gen.  
Nu zal al wie ge-looft in Hem  
de kroon des le-vens dra-gen.  
Wijk niet van Hem.  
Hoor naar zijn stem.  
Reeds wen-ken ons van bo-ven  
de scha-ren, die Hem lo-ven.

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt,  
nog is de worstling gaande.  
Ik ben 't, uit wie gij krachten scheidt,  
houd in de strijd u staande.  
Zie op naar Mij:  
Ik blijf nabij.  
Ik houd u vast in 't lijden.  
Niets zal u van Mij scheiden.

### Zingen: Psalm 27: 1 en 7 (NB)

1. Mijn licht, mijn *heil is Hij, mijn God en HERE!*  
Waar is het *duister dat mij* onheil baart?  
Mijn hoge *burcht is Hij, niets kan mij* deren,  
in zijn *bescherming ben ik* wel bewaard!  
Of *zich de boosheid tegen* mij verbindt  
en *op mij loert opdat zij mij* verslindt,  
ik *ken geen angst voor nood en overval:*  
het is de *HEER die mij* behouden zal!

7. O als ik *niet met opgeheven* hoofde  
zijn heil van *dag tot dag* verwachten mocht!  
O als ik *van zijn goedheid niet* geloofde,  
dat Hij te *vinden is voor* die Hem zocht!  
Wees *dapper, hart, houd altijd* goede moed!  
Hij *is getrouw, de bron van alle* goed!  
Wacht *op de HEER, die u in* zwakheid schraagt,  
wacht *op de HEER en houd u* onversaagd.