

Liedblad voor de morgendienst van 1 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds M. van Dam

(Vorbereiding Heilig Avondmaal)

Zingen: Psalm 92: 1

Zingen: Psalm 77: 6 en 9 (Weerklank)

6.Heilig zijn, o God, uw wegen!
Niemand spreek' uw grootheid tegen!
U hebt voor de ganse aard'
heel uw macht geopenbaard:
Israël, door U geheiligd,
hebt U eens verlost, beveiligd,
want uw arm heeft wonderbaar
't volk gered uit doodsgevaar.

9.Niemand kon, toen U 't liet trekken,
uw onzichtbaar spoor ontdekken.
U hebt Isrel voortgeleid,
U bracht het in veiligheid.
Zorgzaam, als een goede herder,
voerde U uw schapen verder.
Mozes' en Aärons hand
bracht hen naar 't beloofde land.

Zingen: Lied 255: 1, 2 en 3 (Weerklank)



2.Vervul met uw genadeschijn,
die op verkeerde paden zijn.
Sta bij, die heimlijk in zijn hart
verlokt en aangevochten wordt.

3.Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.
Maak de gewonde zielen heel
en geef ze aan de hemel deel.

Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 7

Zingen: Lied 344 (OTH)

1. Voor uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

3. Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

5. Maranatha, Heer Jezus,
kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

2. Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

4. U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Collecte en zingen: Psalm 80: 1, 5 en 11

Zingen: Psalm 116: 1

Zingen: Psalm 23a: 1, 2 en 4 (Weerklank)

1. De HEER is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2. De HEER is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.

4. De HEER is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.