

Liedblad voor de morgendienst van 1 januari in de Oosterholthoeve

Voorganger: Ds v/d Berg

Psalm 97: 1 en 7

Psalm 91: 1 (Weerklank)

Hij *die* op Gods bescherming wacht,
vindt *bij* de hoogste Koning
een *schuilplaats* waar hij overnacht,
beschaduwd door Gods woning.
Ik *noem* de *HEER*, op wie ik bouw,
mijn *toevlucht* en *mijn* sterkte,
mijn *God*, op wie ik vast vertrouwd,
Hij *die* mijn heil bewerkte.

Zingen: Gezang 366:1 en 2 (Weerklank)



2. Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven.

Schriftlezing:

Eerste Schriftlezing: Exodus 40:1-17 en 34-38

Tweede Schriftlezing: Hebrëen 9: 1-15

Tekst: Exodus 40: 1 en 2

Toen sprak de HEERE tot Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.

Zingen: Lied 497 (OTH)

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Collecte en zingen: Psalm 61: 1 en 3

1. Wil, o *God*, mijn smeking horen,
neig uw oren
en sla *acht op mijn* gebed.
In *verafgelegen* streken,
haast *bezweken*,
roep ik *tot U*, Heer, *die* redt.

3. Laat *mij op mijn* biddend vragen,
al *mijn* dagen
wonen *in uw tent*, o Heer.
Waar uw *vleugels*, vol *ontfermen*,
mij *beschermen*,
wil ik *schuilen* *immemeer*

Zingen: Gezang 486: 2 en 4 (Weerklank)

2. 'k Heb geloofd, en daarom hoger
hoger dan Kalvarie's top,
zie ik boven lucht en wolken,
hogepriester, tot U op.
Die in 's hemels tabernakel
voor Gods aanschijn t'allen tijd
als het hoofd van zijn gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.

4. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Zingen: Psalm 89: 7 en 8