

# Liedblad voor de morgendienst van 1 aug. in de Oosterholthoeve.

**Aanvang: 9.30 uur**

**Voorganger: Ds. F.J.K. van Santen**

**Zingen: Psalm 93:1 en 2**

**Zingen: Psalm 93:3 en 4**

**Zingen: Weerklank Ps. 32:1**

1. Welzalig hij wiens zonde is vergeven,  
die van de straf genadig is ontheven,  
wiens overtreding, die hem had bevlekt,  
voor 't heilig oog des HEREN is bedekt.  
De HERE rekent hem niet toe zijn zonden,  
de ongerechtigheid, in hem gevonden.  
Welzalig hij die zo bevrijd van schuld,  
geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

**Schriftlezing: Genesis 7:1-24**

**Zingen: Kinderlied Weerklank 528**

1 Het wa-ter steeg wel hoog,  
maar won-der bo-ven won-der  
ging No-ach niet ten on - der;  
de ark al-leen bleef droog,  
de ark al-leen bleef droog.

2. De dieren gingen mee,  
de grote en de kleine  
met Noach en de zijnen.  
De dieren twee aan twee,  
De dieren twee aan twee

5. De regenboog staat hoog,  
als teken voor de volken,  
Gods woorden te vertolken:  
het land, het land blijft droog,  
Het land, het land blijft droog.

**Schriftlezing:** Genesis 8:1-5  
Mattheüs 24:36-39

**Zingen:** Weerklank 310:1, 3 en 5



1 Het wa - ter van de gro - te vloed  
en van de zee zo rood als bloed,  
dat is de aard - se moe - der - schoot,  
dat is de diep - te van de dood.

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,  
als God ons niet bij name noemt,  
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan  
door 't water van de doods-jordaan.

5. Met Noach en zijn regenboog,  
Mozes die uit Egypte toog  
en Jona uit het hart der zee,  
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

**Zingen:** Psalm 42:5

**Zingen:** Psalm 48:6