

# Liedblad voor de avonddienst van 1 aug. in de Dorpskerk.

**Aanvang: 18.30 uur**

**Voorganger: Ds. C.H. Bax**

**Zingen: Weerklank 433:1 en 3**



1 Gro - te God, wij lo - ven U,  
Heer, o sterk - ste al - ler ster-ken!  
Heel de we - reld buigt voor U  
en be - won - dert u - we wer-ken.  
Die Gij waart te al - len tijd,  
blijft Gij ook in eeu - wig - heid.

3.Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

**Zingen: Psalm 84:1 en 6**

**Zingen: Weerklank Ps. 145:2**

2.Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem,  
verkondigen uw majesteit en roem,  
uw wonderdaden die U hebt volbracht,  
de luister van uw heerlijkheid en macht.  
Met juichend hart zal ieder uw vermogen,  
uw goedheid en gerechtigheid verhogen.  
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren  
en overal uw grootheid openbaren.

**Schriftlezing:** Handelingen 9:10-22

**Tekst:** Handelingen 9:15a en 17a

**Thema:** GEROEPEN; GEHOORZAAM; GEBRUIKT

**Zingen:** Psalm 133:1, 2 en 3

**Zingen:** Psalm 108:1 en 2

**Zingen:** OTH 354

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

*(Refrein)*

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

*(Refrein)*