

Liedblad voor de avonddienst van 6 november in de dorpskerk

Predikant: ds. van Dam - Dankdag voor gewas en arbeid – 19:45 uur

Zingen: OTH 45: 1, 2 en 3

1. Juicht aarde, juicht alom de Heer,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Halleluja, glorie halleluja (4 x).

2. De Heer is God: erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt en geenszins wij
tot schapen die Hij voedt en weidt,
een volk tot zijne dienst bereid.
Halleluja, glorie halleluja (4x).

3. Ga tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!
Halleluja, glorie halleluja (4x).

Zingen: WK lied 294 (ber. Tien geboden)

1. Eén *is de Heer, de God der goden,*
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga *op de weg van zijn geboden* –
er is geen god die zo bevrijdt!

2. Houd *zijn naam hoog, houd die in ere,*
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3. Sla *wat het voorgeslacht ons leerde*
niet onnadenkend in de wind.
Dood *nooit wie zich niet kan verweren*
wie drift bemint wordt ziende blind.

4. Breek *geen verbond, voorgoed gesloten,*
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte *baart slechts bitterheid.*
Ga *op de weg van Gods geboden* –
er is geen god die zo bevrijdt!

Schriftlezing: Richteren 11: 1 - 11 en 29 - 40



Zingen: Psalm 22: 13 en 14

Zingen: WK Psalm 66: 5

*Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.*

Zingen: OTH 340

U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader U bent het geheim
van het leven; alles toont uw macht.
U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij; Heer U houdt
heel mijn leven veilig in uw sterke hand.

(Refrein)

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart.
U maakt mij blij.
Van uw liefde zal ik blijven zingen.
Ik prijs uw naam.

U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven dat U bloeien doet.
U doorgrondt mij en U houdt van mij.
Wat een wonder; Heer, U bent
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.

(Refrein)

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is zijn naam.

(Refrein)

