

Kamp 2018 JV Obadja en TC Eljada

De zon schijnt als we vrijdag 20 april om 16.30 uur de bagage in de bus proppen. Elders in de regio scheurt auto Kreeft om één van de meiden toch nog tijdig bij de bus te krijgen. Dit met dank aan de NS en een niet rijdende trein. Om 16.40 uur vertrekken we toch compleet, uitgezwaaid door vele ouders, grootouders en anderen. Kamp 2018 gaat van start... Alweer de 8^e keer dat tienerclub Eljada en jeugdvereniging Obadja samen op kamp gaan.

In Putten aangekomen stellen de jongeren van eerst hun slaapplek veilig, pas daarna zoeken ze hun spullen uit de berg bagage. Alsof het kamp 2 weken duurt... Traditiegetrouw komt de mega pan macaroni op tafel. Vóór het eten nemen we eerst de kampregels door. Grootste wijziging is wel: 'mobieltjes op de slaapkamer'. Uiteraard levert dat enig gesputter op, maar ook applaus. Van deze plek alvast een groot compliment aan de jongeren, want ze hebben zich keurig aan de regel gehouden en - eigenlijk... - was het kamp zo veel leuker! 'Ik zie jou', gaat toch ook veel beter zonder mobiel? Na het heerlijke eten wordt er volop gevoetbald en gevolleybald. Wat een prachtig weer! Dank U, Heere!

Tijdens de Sing-in verkennen we het thema 'Ik zie jou' verder en zingen we passende liederen met mooie instrumentale begeleiding. Daarna is het de beurt aan Harmen, Heliene, Jarno, Lianne, Maarten, Marc en Marlijn voor het zogenaamde 'Ik hou van kamp! Spel'. Al snel is duidelijk wie de grootste mond heeft... geblinddoekt hagelslag, koffie en gehaktkruiden proeven levert mooie plaatjes op, net als het smeren en beleggen van een boterham zonder handen. Kortom, hilariteit alom!

Op zaterdagochtend een klacht van een jongere: *'zegt nn (één van de niet nader te noemen vrouwelijke leidinggevend) dat we stil moeten zijn in bed, snurkt ze zelf knoerdhard'*. Tja... Deze ochtend is Steven Middelkoop bij ons. Hij denkt met ons na over Johannes 14: 22-31 en dan met name vers 23. De Heere Jezus wil graag nog wat zeggen, voordat Hij gaat sterven. Die woorden doen er toe. Wie Jezus lief heeft, bewaart het Woord van God! En God zal woning bij je maken! De vragen komen indringend op ons af: wiens Woord bewaar jij? Wie heeft er een huis gemaakt in jouw hart? Indringend ook, omdat deze week 2 tieners zijn omgekomen in het verkeer. *'Wat als God deze week niet Rhodé en Chris had opgeroepen, maar jou?'* Steven zegt dat ons hart een fontein is waar drabberig vies water uit spuit. Een Ander is nodig om je hart en huis schoon te maken. God ziet jou. Als een liefdevolle Vader zond Hij Zijn Zoon om verloren zondaren te redden. Als je straks voor Jezus staat, hoe sta je er dan? Alleen, in vuile kleren, of met Jezus in je hart? Na de pauze denken we in groepjes na over 2 vragen:

- Wat moet je op dit moment uit je leven wegdoen om terug te keren tot Vader?
- Als God in je hart woont, wat merken anderen daar dan van?

De hele middag zijn we heerlijk buiten! Geesje heeft een geweldige zeskamp georganiseerd inclusief stormbaan! En Jan-Kees Paauwe is er met twee stoere touwtrekkers met stevige schoenen (alsof een paard zijn hoeven in het gras zet...) om dit spelonderdeel in goede banen te leiden. We leren dat 'slimme spieren' en 'techniek' veel belangrijker zijn dan domme kracht en gewicht. De mannen weten het zo te spelen dat elke wedstrijd in 1-1 eindigt. Toch trekken de echte touwtrekkers aan het kortste eind als zo'n beetje alle jongeren het tegen hen opnemen, al zetten ze hun hakken nog zo diep in het zand... Ook wordt er royaal met emmers water gesmeten, maar gezien het zonnige weer mag dit de pret niet drukken. Kortom, het was een fantastische middag. 'Uitgehongerd' genieten we daarna van het koud en warm buffet dat Rieneke, Berteke en vader Van Dorsten hebben gemaakt. Daarna doen we creatieve buitenspellen zoals 'levend vier op een rij' met hoepels, al moeten we er wel eerst 3 uit de boom 'vissen'. Rond de vuurkorf zingen we nog menig lied en prachtig op tijd liggen we in bed in uitzien naar de zondag.

In de Zuiderkerk te Putten worden we voor de dienst al hartelijk welkom geheten door ds. L. de Wit. De preek sluit mooi aan op ons thema. Wie de Heere Jezus Christus heeft gezien als zijn Verlosser aan

het kruis, kan nooit meer met dezelfde ogen kijken naar mensen om zich heen. God ziet ons, 24/7. Als Jezus in je hart is, dan is het omzien naar elkaar geen verplicht nummer, maar vanuit het wonder dat je gezien bent! Talenten heb je niet van jezelf, daar moet je je hand voor ophouden! Je krijgt talenten naar wat je aan kunt. God vraagt nooit meer dan Hij geeft! Kennen we elkaar? Zie je ook die jongere die zich niet altijd gedraagt? Zien geeft relatie! Psalm 32: 'Mijn oog zal op u zijn', zo'n God hebben wij! Wie trouw is... dan vermenigvuldigen liefde en talenten. Terug op de kamplocatie vieren we gezellig en met een beeldige traktatie de verjaardag van Alinde samen met de fam. Kreeft.

Na het middageten komen de spelletjes uit de tas om buiten te spelen. Anderen maken een puzzel of zingen mee. Weer anderen trappen een balletje, of zitten op het veld wat te lezen. Ook deze dag is het opnieuw geweldig mooi weer! Tijdens de kampdienst bepaalt ds. Lubbers ons bij de geschiedenis van Zachéüs. Vers 10 is de sleutel: Jezus stopt en kijkt omhoog. Zachéüs hoort zijn naam. Jezus kijkt met een andere blik naar mensen. Hij is het Die ons zijne vriendschap biedt. Als Jezus de schare ziet, is hij met innerlijke ontferming bewogen. De Heere weet waar jij mee bezig bent. Hij riep je al bij je naam toen je gedoopt werd. Sta je open voor Zijn stem? Heden! Dat heeft iets beslissends. Denk aan Rhodé van 14 die deze week stierf. Jezus nodigt zichzelf uit, anders komt het er niet van! Zijn oog slaat mij in liefde gade. Zachéüs komt tot bekering, twee vruchten: Hij ziet zijn naasten staan! Is er hier iemand voor wie jij een naaste kan zijn? Zachéüs belijdt zijn zonden en geeft royaal terug. Heb je Jezus gezien? Nee, Hij heeft mij gezien. Onverdiend. Ben je al verwonderd gevallen voor Zijn liefde? Zachéüs geeft de helft, Jezus geeft alles!

Na het heerlijke en gezellige soep- en broodjesbuffet doen we in groepjes nog preekbespreking. Het laatste 'spel zonder naam' van Marije en Rijnelle brengt een hoop talent aan het licht. In elk groepje wordt een jongere prachtig gekleed met vuilniszakken. Wie kan de 5 verschillen ontdekken in het levend standbeeld??? En wie wordt niet fanatiek als ballontrappertje op het programma staat? Maandagochtend gaan de wekkers vroeg. Voor velen wacht school vanaf 10.30 uur in plaats van meivakantie. Met vereende krachten wordt alles ingepakt en opgeruimd en om 9.20 uur zijn we moe en voldaan terug in IJsselmuiden. Dankbaar dat we allemaal weer veilig thuis zijn en dankbaar voor alles wat de Heere heeft gegeven. Voor wie nog foto's wil zien om de sfeer te proeven: <https://myalbum.com/album/C3cyE6yoo8lb> en <https://myalbum.com/album/H6Au9hFguDEX>. Wat rest is ons gebed, die regel uit de preek van ds. De Wit: 'Heere, laat ontkiemen wat gezaaid is'. *Alie-Janne, Berthran, Albert, Derko, Joanne en Jan.*