

Hartelijke dank vanuit Amsterdam!

In een stad als Amsterdam is taal enorm belangrijk. Door de enorme diversiteit aan culturen en mensen merk ik dagelijks dat de stad aan het veranderen is. Tweetaligheid is gewoon aan het worden. Nederlands en Engels lopen door elkaar heen met als belangrijkste doel om te kunnen communiceren. Wanneer je niet de taal spreekt van de mensen die je voor je hebt, wordt het erg moeilijk om samen dingen te delen.

Maar communicatie loopt niet alleen via het woorden. Het is ook wat je uit straalt. Nog niet zo heel lang geleden was de buurt rondom het gebouw Westervijk bestempeld als 'Vogelaarwijk'. Een probleem wijk waar niemand graag wilde wonen. Nu in 2016 is de situatie veranderd. Door gentrificatie is de samenstelling van de wijk in een decennium totaal veranderd. Mensen werden door renovaties van woningen verplicht om te verhuizen en hiervoor in de plek kwamen nieuwe Westerse Amsterdammers. Bakfietsen, hippe koffietentjes en kunstgalerijen zijn in de plek gekomen van de Turkse slager en dat winkeltje waarvan niemand weet wat er verkocht wordt.

De wijk is veranderd. Westervijk is gebleven. En toch willen we op deze mooie plek in de Baarsjes het evangelie delen met woorden en daden. Maar dat vraagt ook van ons om verandering. Het monumentale pand waarin we zitten is door de jaren heen sterk verouderd. De ontmoetingsruimte die we gebruikte had meer weg van een kleine gymzaal dan een fijne plek om te komen. Dat moet anders. Dat moet, omdat we barrières om het evangelie te kunnen delen weg willen nemen. Westervijk mag een plek in de wijk zijn waar ook de moeders met hun bakfiets en hun hippe koffietentje graag willen komen.

In de afgelopen maanden zijn verschillende mensen uit IJsselmuiden druk geweest om dit met ons te realiseren door het opknappen van de ontmoetingsruimte. Nieuwe verf, andere vloer, nieuwe tafels en een compleet vernieuwd interieur. Het is mooi geworden! En sluit helemaal aan bij deze tijd. We hebben een geweldige plek om mensen welkom te heten. Cursussen aan te bieden en gesprekken te voeren. We bidden en hopen op zegen over deze mooie plek binnen het koninkrijk van God.

Hartelijke groet,

Mark Schippers
Buurtpastor Kerk in Westervijk

Meer weten? Kijk dan eens op www.westervijkamsterdam.nl



