

Vrijwilligersavond

Op *vrijdag 11 november, aanvang 20:00 uur* zal D.V. in “de Zaaier” weer de jaarlijkse vrijwilligersavond worden gehouden. Noteert u dat alvast in uw agenda?

Kerkgemeente zijn vraagt ook om voortdurende toerusting en pastoraat, maar brengt daarnaast met zich mee dat er allerhande werkzaamheden en praktische dingetjes zullen moeten worden gedaan. Zo valt of staat het goed functioneren van de gemeente grotendeels met de inzet en betrokkenheid van u die op de één of andere wijze een bijdrage levert in het onderhouden en bouwen van onze gemeente. De uitdrukking ‘kerkenwerk’ moeten we in dit verband dan ook maar ruim zien.

Nu we voor de catechese, kringwerk, vergaderingen etc. weer de nodige plek in onze avond-agenda’s hebben ingeruimd, blijven er daarnaast ook de nodige ‘klussen’ te doen, zo overdag op de doordeweekse dagen. Aansprekende voorbeelden zijn wellicht de jaarlijkse Aktie Vrijwillige Bijdrage, de postbezorging, de jaarlijkse grote schoonmaak van de (kerk)gebouwen, tuinonderhoud, etc. Met het gezamenlijk doen van allerhande dingen voor de kerk heb je ook de mooie waardevolle onderlinge contacten. Anderzijds is het goed om elkaar van tijd tot tijd ook eens in een breder verband te ontmoeten, maar dan in een gezellige informele sfeer. Vandaar deze vrijwilligersavond. Wij spreken in dit kader als kerkrentmeesters hierbij onze dank en waardering uit aan allen die op enerlei wijze hun inzet en betrokkenheid tonen inde praktische zin van het gemeente zijn. Zonder verder naam en toenaam te noemen zijn u en jullie hierbij van harte uitgenodigd om samen met uw echtgeno(o)t(e) deze avond, waaraan u zelf met uw aanwezigheid invulling geeft, bij te komen wonen. Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor jullie als de wat jongere garde vrijwilligers.